

Zijn Voorzienigheid, waardoor wij toekomst in ieder opzicht in handen weten te leggen. Een mens, die niet gelooft, zal nooit zeggen: „Als 't God belieft". Er moet zelfs een goed, een levend geloof in het mensenhart bestaan om dit woord met diepe en volle overtuiging te spreken.

Dan ligt er *onderwerping* in aan Gods heerschappij en leiding. Er is immers een zeker geloof denkbaar zijn zonder onderwerping aan Gods Voorzienigheid. Maar wie zegt „Als 't God belieft" legt kinderlijk openlijk getuigenis af van zijn onderwerping aan Gods goede en vaderlijke leiding. Geen doffe, slaafse onderwerping, waarin een stil verlies doorklinkt, neen een vrijwillige vaderlijke onderwerping, waaruit de mens kan verstaan, dat Gods leiding goed en gezegend is. Ook ligt er *hoop en vertrouwen* in.

woorden, die zoveel zeggen, en die dat doen op zulk een eenvoudige wijze.

Maar wordt dat woord nog even dikwijls en met evenveel geloof gesproken? Hoort u het nog zo vaak als vroeger? Ik heb de indruk, dat dit niet meer zo is, gelijk het ook gezegd wordt in het eenvoudige versje, dat we dadelijk willen citeren (het is me niet bekend wie het gemaakt heeft). Vroeger heette het zo vast en trouw: „Tot morgen, als 't God belieft" — „Tot de komende keer, als 't God belieft" — „Tot ziens, als 't God belieft" — Dan en dan zal ik komen, als 't God belieft" enz. enz. Het was als een eeuwig getuigenis van geloof en onderwerping, van vertrouwen en liefde. Zo was het elders, zo was het zeker in Limburg.

Leest en overweegt nu eens dit mooie versje. Het is geen kunst,

BEELDJE VAN ST. JOSEF UIT ZIJN GENADEOORD IN DE MIJNSTREEK

Het wordt Maart. Dan denkt ieder aan de H. Josef. Dan denken zijn vereerders heel Nederland aan de SMAKT. Maar dan denken ook zeer velen aan zijn genadeoord in KERENSHEIDE. Daar heeft hij op zichtbare wijze zijn hulp en bescherming gevonden bij de bouw van een kerk te zijner eer. Haast onbegrijpelijk hoe in die moeilijke tijd zulk een prachtige kerk is klaar gekomen.

St. Josef bevordert die verering in Kerensheide! Van heinde en ver komen zijn vereerders heel het jaar door, maar bijzonder in de maand Maart, om zich zelf, hun zaken en ondernemingen onder de bescherming van St. Josef te stellen. Vinden er opbeuring in lijden, uitkomst in moeilijkheden en sterkte in de strijd met het leven. Zij komen er ook danken voor verkregen gunsten.

St. Josef is een trouwe helper. U zult niemand vinden, die vol vertrouwen tot hem is gegaan, die geen hulp heeft gevonden, vooral ook in de dagelijkse en menselijke moeilijkheden.

Hiernaast het mooie beeld van KERENSHEIDE. Beeldhouwer CHARLES VOS staat in een aparte kapel onder de klokketoren welke kapel geschilderd is door de kunstschilder EUGENE LANDY. Kerk en kapel werden gebouwd onder leiding van Pastoor J. GEURTS.



Foto: F. Lahaye, Maastricht